

Alice 4 år

Alice är en flicka som diagnostiserats med autism och utvecklingsstörning. Föräldrarna är skilda och flickan bor med sin mamma som har enskild vårdnad om dottern. Mamman är arbetslös och erhåller försörjningsstöd. Pappan vill ha ett tätare umgänge med dottern och har kontaktat familjerätten i kommunen. Mamman är orolig för hur ett sådant umgänge skulle fungera då hon tycker att pappan har alkoholproblem.

Alice har svårt att svälja vilket medför att hon får svårt att äta. Att mata henne tar lång tid. Alice har blöja och på nätterna sover hon endast korta stunder i taget och vill ligga nära mamman som i sin tur inte får sova ostört.

Under det senaste halvåret har chefen på Alices förskola kontaktat mamman vid ett flertal tillfällen då andra föräldrar klagat på att Alice bitit de andra barnen.

Mamman är förtvivlad och trött. Hennes släkt bor långt borta och kan inte avlasta henne.

Hon känner sig ensam och ansvaret för dottern känns stort. Kraven på att träna dottern har intensifierats och hon har kontakter med företrädare från barnhabiliteringen, BUP samt kommunens LSS och deras råd och bedömningar stressar henne.

Mamman har berättat för socialsekreterare på enheten för försörjningsstöd att hon känner sig trött och har svårt att hinna med allt som borde göras varvid socialsekreteraren vill göra en anmälan till barnsektionen då hon är orolig för att Alice far illa. Mamman uppger att hon behöver hjälp och avlastning.

Diskutera:

- Behövs en samordning?
- Om ni anser det – vem borde kalla till ett samordningsmöte?
- Saknas insatser? Om så vilka?
- Vilka tycker ni skulle kallas till SIP?

Lars 22 år

Under tredje året i gymnasiet började Lars skolka mer och mer. Han drog sig undan, höll sig på sitt rum och satt mycket vid datorn.

Föräldrarna försökte motivera sonen att gå i skolan, träffa kompisar och bryta sin isolering men kände att de inte nådde fram till honom.

De hyrde en lägenhet som sonen flyttade till, i tron att det skulle lösa en del problem men Lars har isolerat sig i lägenheten. Han går inte till den praktikplats han fått via AF på kommunens arbetscentrum. Lars sparar på sopor och öppnar inte sin post.

Han har accepterat kontakt med socialtjänsten vilket resulterade i att han fick en kontaktperson, som han numera inte släpper in i lägenheten. Han har beviljats boendestöd som han använder för att få skjuts till affären.

Det har blivit allt tydligare att Lars lider av psykisk ohälsa som resulterat i en funktionsnedsättning. Psykiatriska mottagningen har tidigare kontaktats rörande Lars genom en remiss från elevhälsan när han gick i gymnasiet. Remissen resulterade inte i någon kontakt då Lars aldrig dök upp på erbjuden tid.

Diskutera:

- Behövs en samordning kring Lars?
- Om ni anser det – vem borde kalla till ett samordningsmöte?
- Saknas insatser? Om så vilka?
- Vilka tycker ni skulle kallas till SIP?